



“Een zegen om hier te wonen”

Van een kantoorbaan in de dynamische stad naar wroeten in een moestuin en wonen in sereen groen. Stadsmeisjes Catharine en Anthonie werden verliefd op de broers Van Everdingen en vertrokken naar de geboorteplaats van de jongens: Landgoed Noordenhoek in het dorpje Deil. “Ik dacht dat je daar afgesloten van de buitenwereld op een boerderij zou wonen, maar inmiddels weet ik wel beter.”

DOOR LOES VAN VUGT FOTOGRAFIE JAN SLUIJTER





Met de donkergroene luiken, kleine torentjes en een trapgevel is het landhuis op Noordenhoek een pittoresk plaatje. Een grote veranda met ramen biedt zicht op de riante tuin. Het is knus ingericht met hout en veel kussens. Anthonie van Everdingen (39) woont samen met haar man Wouter en vier kinderen in het landhuis, waar eerst haar schoonouders woonden. Ze zet een schaalje frambozen uit eigen tuin en een karaf met water op de keukentafel. Een oud hondje ligt bij de houtkachel en geniet van de warmte. Anthonie vindt het heerlijk om in het huis te wonen. “Het onderhoud is een pittige dagtaak, maar de sfeer is fijn en het karakter zo prachtig. Het is oud, maar goed te bewonen en ik hoop een warm welkom voor iedereen.”

Schoonzus Catharine van Everdingen (43) woont aan de rand van het landgoed met haar man Diederik en drie kinderen. “Ik ben hier elf jaar geleden komen wonen en dacht toen echt dat je van de buitenwereld werd afgesloten en dat er geen leuke mensen waren. Inmiddels weet ik beter. Het is heerlijk hier.”

Ondernemers

Broers Wouter, Diederik en Frits van Everdingen zijn op het landgoed geboren en hebben er, op hun studententijd na, altijd gewoond. Hun vader zette 24 jaar geleden een biologische boerderij op in Tsjechië met blonde d'Aquitaine-koeien. Op dat moment nam Wouter de boerderij in Nederland over. Jaarlijks komen er kalveren vanuit Tsjechië naar de Noordenhoek, waar ze op stal staan of buiten rondlopen. Ruim voor het overlijden van hun vader hebben de drie zonen het landgoed en bedrijf overgenomen. Frits (33) bestiert de boerderij in Tsjechië, Wouter (44) exploiteert de boerderij op Noordenhoek en Diederik (43) beheert naast zijn werk als landschapsarchitect het landschap en de panden. Het wonen op Noordenhoek heeft voor veel verandering gezorgd bij Anthonie en

Catharine. Ze stopten bijvoorbeeld allebei met hun eerdere werk. Anthonie had een fulltimebaan in Utrecht, maar is volledig voor haar kinderen gaan zorgen. Inmiddels heeft ze meer tijd, omdat de kinderen op school zitten en heeft ze met een vriendin Adeux Home opgericht, een interieurdecoratiebedrijf dat onder andere Chinees blauw, vazen, zijden bloemen en kunstobjecten verkoopt. “Eigenlijk van alles om je huis en tuin mee in te richten”, zegt ze gepassioneerd. De droom uit haar studietijd is inmiddels uitgegroeid tot een winkel. “Het is heerlijk om zo bezig te zijn en leuke ideeën te hebben.”

Ook Catharine wijzigde haar koers van advocaat naar ondernemer. Door gezondheidsproblemen zocht ze naar manieren om beter te worden zonder chemicaliën. Dat ging van voeding naar huid en daaruit ontstond zes jaar geleden haar bedrijf Botanical Beauty, een lijn biologische huidverzorgingsproducten die verkocht wordt in heel Europa. “We laten bijvoorbeeld een oliemix trekken op Calendula, waarvan de blaadjes genezend werken. Daardoor komt de plantkracht goed in de olie.” Catharine heeft een eigen kantoor in De Hooiberg op het landgoed en een pilotkruidentuin waar ze haar planten laat groeien.

Zelfvoorzienend

Het leven op Noordenhoek heeft de dames bewuster en zelfvoorzienend gemaakt. “Dat vinden we allebei heel belangrijk”, zegt Anthonie. “Ook om de kinderen te leren hoe alles groeit en waar eten vandaan komt. Groenten komen uit de grond en melk komt van de koe, niet uit een pak. Dat ze die processen zien en de seizoenen ervaren, en wat die met zich meebrengen.” Leven in en ván groen dus, en dat is arbeidsintensief. Zo willen de families graag het groene karakter en de oude elementen op het landgoed, zoals de meidoornhaagjes en knotwilgen, behouden. “Wij, en wandelaars, vinden dat ontzettend leuk”, vertelt Catharine. “Maar dat kost veel tijd en geld. Mensen denken al snel dat we enorm rijk zijn omdat we op een landgoed wonen. Dat



WAT
Landgoed Noordenhoek

WAAR
Deil

WIE
Anthonie, Wouter, Catharine en Diederik van Everdingen

SINDS
1668

is juist niet waar. Het is heel hard werken. We onderhouden het landgoed uit eigen opbrengsten van bijvoorbeeld de boerderij, de exploitatie en onze huur. Hard werken of niet, beide vrouwen genieten volop van hun leven op Noordenhoek. Catharine: “Hoe leuk de stad ook is, ik ben nu heel blij dat ik hier kan werken. Ik sta niet meer in de file, ben dicht bij de kinderen en zit niet meer in een suffe vergadering. Dat is zo’n feest. Eigenlijk zijn we verwend dat we dit zo kunnen. Het is een zegen om hier te kunnen wonen.”

ZIE JIJ ZIJN BOTANISCH VERLIENPAKKET VAN CATHERINE LIJEL ZITTEN? KLIK IN DE BUITENLEVENSHOP (P. 62)

“Hoe leuk de stad ook is, ik ben heel blij dat ik hier kan werken”



Geschiedenis van Landgoed Noordenhoek

In 1668 koopt het echtpaar Van Ham-Van der Woude het kasteel Palmesteyn. Ten noorden daarvan ligt het huis de Noordenhoek en ten westen boerderij 't Geyn. Door de huwelijken van hun dochters gaat het huis naar de familie Van Everdingen en kasteel Palmesteyn met 't Geyn naar de familie Verstegen. Na afbraak van het kasteel, en een gedeelte van de boerderij met koetshuis, wordt de grond in de negentiende eeuw weer samengevoegd met de Noordenhoek. In 1898 wordt ook het huis Noordenhoek afgebroken, maar weer herbouwd in neorenaissancestijl. Landgoed Noordenhoek beslaat oorspronkelijk zestig hectare grond. Ten behoeve van de boerderij wordt er nog veertig hectare grond bij gepacht. Op de Noordenhoek worden Franse blonde d'Aquitaine-vleesstieren gehouden op ecologische wijze. Ook kun je op het landgoed logeren in een van de twee vakantiehuizen. ♣